

We maken mensen al tien jaar blij met een kunstgebit!

Deze maand bestaat 'van Engelen Tandprothetiek' tien jaar. Daar ben ik ontzettend trots op!

Ik weet nog dat ik tien jaar geleden begon met mijn vader in Maarheeze samen in de praktijk met tandarts Anke Knabben. Zij had al een patiëntenbestand en ik begon met niets. De eerste advertentie werd geplaatst in de regionale krant, een hele kleine links in de hoek. En toen was het wachten bij de telefoon. Zo makkelijk was het niet om een praktijk te beginnen gespecialiseerd in gebitsprothesen. Het beroep tandprotheticus was onbekend en er was al helemaal niet bekend dat het een aparte studie was. Na nog een advertentie, en flyers bij de slager en de kapper, kwam daar de eerste patiënt! En toen ging het als een lopend vuurtje door het dorp!

Beetje bij beetje zijn we langzaam gegroeid. Van een kleine praktijk met drie patiënten in de week naar een praktijk met drie vestigingen en ruim 100 patiënten per week. Van alleen werken naar samen met een team met een eigen laboratorium. Van patiënten die de voicemail inspraken die ik moest terugbellen, naar een fijne assistente die iedereen te woord staat.

Groeien kan alleen als patiënten tevreden en blij zijn met het resultaat. Daarom willen we ook al die patiënten bedanken die in de afgelopen tien jaar bij ons zijn geweest, de patiënten die tevreden waren en het vertelden aan vrienden en familie. De patiënten die bang waren en die we gerust hebben gesteld. Maar ook de patiënten die niet tevreden waren en die we zijn blijven helpen tot het goed was. Alle mooie verhalen die ik de afgelopen tien jaar heb meegekregen, de fijne gesprekken die ik heb gehad, de bijzondere mensen die ik heb mogen helpen, je bent meer dan alleen een tandprotheticus. Ik ben niet alleen de man die een gebit maakt maar ik ben ook een luisterend oor, stel gerust, geef advies en we hebben vooral ook veel plezier samen.

Waar we vooral heel veel zin in hebben zijn de komende tien jaar! Wij blijven doorgaan met mensen helpen, met leren van nieuwe technieken en met veel plezier hebben in het vak! Elke dag staan we voor u klaar met een lach en dat hopen we nog heel lang te mogen blijven doen!

Joep & Laura van Engelen

*Wilt u advies? Bij ons is dat altijd gratis,
want goed advies moet voor iedereen mogelijk zijn!*



Geopend: maandag t/m vrijdag voor reparaties en info.
Behandelingen op afspraak (0495) 592 622,
Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl